

Bovensmilde. 23 juni 1977.

Geachte Ouders,

hierbij willen wij alsnog ons medeleven betuigen aan u allen voor de geleden leed, die u allen heeft ondergaan.

Dat wij nu 'ea wat van ons laat horen, heeft de volgende redenen. Wij waren bang, dat wanneer wij het tijdens of direkt na het gebeurtenissen dit zouden doen, bij u niet in goede aarde zou vallen.

Wij hadden in die kritieke ogenblikken reeds hieraan gedacht, doch menen toen niet het geschikte moment om het te doen.

Wij hopen dat u allen een prettige vakantie zult hebben en dat u na de verdiende rust met plezier weer naar Bovensmilde terug gaat.

Wij zouden samen met u een gesprekt willen hebben en elkaar weer recht in de ogen durven kijken.

Wij wensen dat de verhouding tussen u en ons weer normaal kan zijn, want het is voor onze kinderen beide zijden belangrijk.

Laten wij, volwassen mensen, proberen weer tot elkaar komen, want daar profiteren onze kinderen later van.

Namens de Zuid-Molukse ouders, bestemd voor
Nederlandse kollega's van Openbare Basis Lager onderwijs
in Bovensmilde.

I. fam. *K. H. H. H.*
Luhuwael.

2. " . Sihasale

3. " . *Mevr. J. M. Saptanno.*
Saptenno. S.4. " . *E. Saptanno.*
Saptenno. mevr.

5. " . Sahetapy

6. fam. *H. Tuapattinaya*
Tuapattinaya

7. " . Noya. M.

8. " . *E. Noya.*
Noya. M.9. " . *E. Noya.*
Noya. E.10. " . *J. K. Lucas.*
Lucas.

11. " . Metiary "

II. fam. *S. Bakar*
Bakarbessy12. " . *(Bakar)*
Talaksuru13. " . *Lakson*
Latumailissa14. " . *Reon*
Leowol15. " . *(Bakar)*
Joseph